

*"Sikke mange klokken slår;
tretten slag – tiden går..."*

Ja, det gør den, kære Fulton-ven!

Ulla er blevet mor,
Daniel er blevet stor,
Jakob er blevet gammel
og Benny holder ved.



Det er nogenlunde årets gang blandt den faste besætning ombord på Fulton. Alt det havde vi set komme – og sikke dejligt (især den lille Elisabeth). Hvad vi derimod ikke helt havde turde tro, men dog stærkt har håbet på, er, at Esbjergmatroserne ville lægge så hårdt fra kaj, som de har. Samarbejdet med Esbjerg Kommune og især samarbejdet med matroserne selv fortjener topkarakterer og de allerfineste superlativer. Det har været intet mindre end fantastisk!

Fuldstændig som skibet selv bliver alt skrælet helt ind til skroget på matroserne og langsomt bygget op igen, så den enkelte kan være med og træffe de rigtige valg undervejs for, hvilken kurs deres liv skal have. Overordnet set er kursen Kap det gode Håb om, at de alle finder ind på den vej, der for dem sikrer dem som fremtidige skatteborgere.



Det er samme parole, der lyder, når der er lejrskoler og andre unge ombord. De er der kun kort tid, men man skal ikke forklejne den virkning, et sådant ophold stadig kan have for deres liv. Fulton giver en på opleveren på sin helt egen måde, og der er ingen tvivl om, at dét at være ombord krydret med Jakobs klare røst og tale om kurs fremfor fart sætter sig i

enhver som noget, man husker. Så det er værd at være stolt af det flotte arbejde hele besætningen gør, og som Lauritzen Fonden i øvrigt valgte at belønne med en pris i efteråret. Flot, flot!



Der er med andre ord god grund til at holde ved og til at smile og være glad hele tiden og ikke blot, fordi det er jul.

Men det er det! Det er jul og tid til fred og nærvær med de nærmeste. Tid til at høre Lukasevangeliets fortælling om, at midt i det, der synes allermost kaotisk, rodet og møgbeskidt, dér fødes der nyt liv til håb om en ny og bedre fremtid. Og tid til for os at ønske alle Fultons Venner en glædelig jul og takke jer alle for mange herlige stunder gennem året og ikke mindst jeres trofaste støtte til skibet, som netop

hjælper håbet på vej i verden ikke bare for Esbjergmatroserne, men for alle med berøring med skibet. Det betyder meget for os, at vi har jeres opbakning. Vi håber, at I også holder ved, og at vi ses i det nye år til endnu flere dejlige timer på vandet eller i en havn nær dig!

Glædelige jule- og nytårshilsner
fra bestyrelsen af

Fultons Venner

Gode dage er nogle,
vi giver hinanden.



© Ove Jakobsen